



NS Nyhedsbrev

**NSDAP/AO : PO Box 6414
Lincoln NE 68506 USA
www.nsdapao.org**

#1122

14.09.2024 (135)

Michael Kühnen

NSDAP's program Nyligt kommenteret

Del 9

23

DEN TYSKE KULTURREVOLUTION

"Vi kræver juridisk kamp mod BEVIDSTE politiske løgne og pressens spredning af dem."

For at muliggøre skabelsen af en tysk presse kræver vi, at:

* Alle redaktører og medarbejdere på tysksprogede aviser skal være Volksgenossen.

* Ikke-tyske aviser skal have udtrykkelig tilladelse fra staten til at udkomme. De må ikke trykkes på tysk.

* at enhver økonomisk deltagelse i tyske aviser eller ikke-tysk indflydelse på dem forbydes ved lov, og at der som straf for overtrædelserne kræves lukning af sådanne avisaktiviteter samt øjeblikkelig udvisning fra Riget af de ikke-tyskere, der er involveret i dem.

Aviser, der krænker det fælles bedste, skal forbydes. Vi kræver juridisk kamp mod

en kunstnerisk og litterær tendens, der har en ødelæggende indflydelse på vores folkelige liv, og lukning af begivenheder, der krænker ovenstående krav."

Den sidste, men på ingen måde uvigtige, af de fire friheder, som er forudsætningen for vort folks frie og naturlige overlevelse og højere udvikling, er den nationale kulturs frihed. For hvad nytter det at have kæmpet for friheden i den nationale økonomi, retsplejen og forsvaret af folket, hvis tyskerne ikke længere kan tænke og føle tysk, fordi deres kultur er ved at blive ødelagt af udenlandske påvirkninger og løgne?

Det er mod en sådan nedbrydning af den nationale kultur og for dens frihed fra internationale påvirkninger, at den tyske kulturrevolution, som NSDAP er bærer af, kæmper. Den tyske kulturrevolution henvender sig til de sunde folkemasser allerede i kampens stund og inspirerer dem til direkte protest mod dekadensens sygdomstegn og den dermed forbundne fremmedgørelse af den tyske kultur - den er rettet mod alle degenererede strømninger i kunst, litteratur, teater, musik, men også i hverdagslivet såsom udbredelsen af raceblanding, pornografi og meget mere. Den tyske kulturrevolution tillader kun det, der svarer til den nationale kulturs ånd og sjæl og er befordrende for den - den ødelægger alt, hvad der fremmedgør tyskerne fra deres tyskhed og ønsker at nedbryde den til fordel for en monoton, materialistisk verdenscivilisation!

Efter den nationalsocialistiske revolution fortsætter den tyske kulturrevolutions kamp for kulturens frihed i overensstemmelse med dens art og natur også med juridiske midler:

I punkt 23 i sit partiprogram opfordrer NSDAP derfor til lovlig kamp mod en tendens i kunst og litteratur, der udøver en ætsende indflydelse på vores nationale liv! Dette angiver klart målet for den tyske kulturrevolution:

Dette krav er opfyldt, når alle ødelæggende og fremmede påvirkninger er blevet elimineret, og en tysk kultur igen afspejler uforfalsket tysk tænkning og følelse og stimulerer højere udvikling.

Den vigtigste indflydelse på vores folks nationale kultur i moderne tid udøves af massemedierne. De skal derfor underlægges streng kontrol af den tyske kulturrevolution og dens magtpolitiske arm - den nationalsocialistiske folkestat. Da programmet blev skrevet, var det hovedsageligt pressemedierne, aviser og tidsskrifter; i mellemtiden er radio, tv og andre medier kommet til, som kravene i punkt 23 naturligvis også omfatter.

Fra at være villige redskaber for anti-tysk kulturel ødelæggelse skal massemedierne blive redskaber for vores folks kulturelle genfødsel. I den

forbindelse kan kulturen ikke kommanderes - den har brug for frihed og plads til en lang og frugtbar udvikling. Derfor afstår partiprogrammet også fra krav om, hvordan en artstilpasset kultur skal se ud, og begrænser sig til at bekæmpe alt, hvad der truer og bringer dens udvikling i fare.

Punkt 23 nævner som sådanne farer på den ene side den "ætsende indflydelse på vores nationale liv", som udgår fra den materialistiske minusverden i almindelighed, men på den anden side også den "bevidste, politiske løgn". Dette indikerer, at ødelæggelsen af kulturen på den ene side er en utilsigtet konsekvens af det tyske kulturlivs underkastelse under den materialistiske verdenscivilisation, men på den anden side bliver vores folk systematisk fremmedgjort fra deres egen essens, også gennem de anti-tyske kræfters bevidste løgne.

Derfor kræver NSDAP en konsekvent eliminering af alle anti-tyske kræfter fra massemedierne og forbyder enhver indflydelse gennem samarbejde eller finansiell deltagelse af elementer, der er fremmede for folket, og også gennem distribution af ikke-tyske medier på det tyske sprog.

På denne måde frigøres det tyske kulturliv fra alt, hvad der står i vejen for dets rette udvikling, og forudsætningen skabes for opblomstringen af en ny højkultur, for genfødslen af den tyske og europæiske nationale eller racemæssige sjæl!

24

OFFENTLIGHEDENS INTERESSE FØR EGENINTERESSE

"Vi kræver frihed for alle religiøse bekendelser i staten, for så vidt som de ikke truer dens eksistens eller krænker den germanske races moral. Partiet som sådan repræsenterer en positiv kristendoms standpunkt, uden at binde sig konfessionelt til en bestemt konfession. Det bekæmper den jødiske materialistiske ånd INDENFOR og UDENFOR os og er overbevist om, at en varig genrejsning af vort folk kun kan komme INDENFOR, på basis af FÆLLESSKABETS NYTTE FØR EGEN NYTTE."

NSDAP's partiprogram kulminerer i punkt 24 og finder sin afslutning i det. Det følgende og sidste punkt i programmet kræver blot en styrkelse af statens autoritet, som skal muliggøre den fuldstændige opfyldelse af de juridiske krav, men tilføjer ikke noget grundlæggende til dem. Punkt 24 udtrykker imidlertid den faktiske holdning og kernen i hele partiprogrammet, som således lægger et jernfundament for vores folks liv - den faktiske grundlov for vores idé og bevægelse:

Denne formulering er den anden og sidste i programmet, som er trykt i blokform og dermed særligt fremhævet. Og ligesom brydningen af renteslaveriet nævnes i

punkt 11, som den afgørende forudsætning og METODE for opbygningen af det socialistiske folkefællesskab, så præsenteres her i punkt 24 ÅNDEN, den egentlige kerne i hele kampen! Hele vores partis politiske, økonomiske, sociale, kulturelle og ideologiske kamp udfolder sig mellem disse to store hjørnesten - det fælles bedste før egeninteressen og at bryde interesseslaveriet - hvorfra den henter sin egentlige mening og sin indre sammenhæng.

I begyndelsen af formuleringen af punkt 24 bekender NSDAP sig ikke blot til friheden for alle religiøse konfessioner, men kræver den endda som en konsekvens af sin politiske vilje. Dette siger klart, at det nationalsocialistiske parti på ingen måde ser sig selv som en religiøs reform eller revolutionær bevægelse blandt det tyske folk. Det er religiøst tolerant og lader det være op til hvert enkelt medlem af folket at finde sin egen vej til Gud og sin egen holdning til religion. I særdeleshed kræver den ikke nogen bestemt religiøs bekendelse fra sine partimedlemmer. Det kræver kun, at tyskeren skal føle sig som tysker og stå op for og arbejde for sit folks fællesskab - men derudover er han fri til at udvikle sig som en personlighed, der er bundet til og formet af sin nation, hvilket også inkluderer friheden til sin religiøse bekendelse. En sådan religiøs intolerance er derfor helt i modstrid med den nationalsocialistiske idé, som den er præsenteret og bindende fastlagt i partiprogrammet.

Denne religiøse frihed finder sine grænser, hvor den politiske betydning af partiets kamp for bevarelse og udvikling af vores folks arter begynder:

Da NSDAP betragter det nationale fællesskabs overlevelse og rette udvikling som den højeste værdi og meningen med livet for hvert enkelt medlem af folket, tillader det ikke nogen religiøse bekendelser, der truer eksistensen af den nationalsocialistiske stat, som beskytter det nationale fællesskab og sikrer dets udvikling i form af magtpolitik. Den bekæmper dem ikke af religiøse, men af politiske grunde, eller med andre ord:

Det religiøse samfund har det udelukkende i egne hænder, om det bliver anerkendt og får lov til at optræde frit - det bliver kun bekæmpet, hvis det selv vender sig mod det nationale fællesskab og dermed prædiker et politisk og anti-tysk budskab i stedet for et religiøst, og så bliver det også bekæmpet ikke som et religiøst, men som et politisk samfund, ligesom alle andre anti-tyske kræfter. Den anden grænse for den religiøse bekendelsesfrihed er den germanske races moralske sans, som ikke må krænkes.

Denne formulering er uheldig, fordi påberåbelsen af "sædvane og moral" let kan åbne vejen for alle mulige filistre og moralske inkvisitorer, som den nationalsocialistiske livsholdning, der søger at opdrage frie og naturlige mennesker, ikke har noget til fælles med. Denne fare blev tydelig ved forskellige

lejligheder efter den første nationalsocialistiske revolution i 1933 og fik Dr. Goebbels til at komme med følgende kritiske bemærkning:

"Mennesker, der er fremmede for naturen, og som enten allerede har et liv bag sig eller ikke fortjener at have et endnu foran sig, gør en moral i vores revolutions navn.... . Det går så vidt, at dette kotteri af moralske dommere ikke engang stopper ved det rent private. De vil gerne nedsætte tyvekommisioner i by og på land, som skal have til opgave at overvåge Müllers og Schulzes kærlighedsliv. Hvis de fik deres vilje, ville de forvandle det nationalsocialistiske Tyskland til et slaraffenland, hvor angiveri, sengesnuseri og afpresning ville være dagens orden."

En sådan holdning er naturligvis imod ånden i vores livssyn og kan ikke retfærdiggøres i partiprogrammets bogstav.

Helt åbenlyst betyder formuleringen af "den germanske races moral og moralske følelse" en krænkelse af det nationalsocialistiske Volksgemeinschafts etik, det vil sige alt, hvad der forhindrer arbejdere, krigere, mødre og ledere i at udføre deres opgave i vores folks liv på den bedst mulige måde. Det betyder også de ætsende påvirkninger og bevidste løgne, som allerede er blevet diskuteret, og som forhindrer tyskerne i at tænke tysk og føle tysk, som truer og forhindrer opbygningen og udviklingen af en tysk kultur, der passer til arten. For så vidt som religiøse samfund bliver aktive i sådanne retninger og med sådanne mål eller virkninger, skal de bekæmpes - igen ikke på grund af deres religiøse budskab, men på grund af en anti-tysk aktivitet.

Men ud over denne begrænsning kræver NSDAP fuldstændig åndelig frihed: Med nationalsocialismens nye orden slutter århundreders religiøs fanatisme og blind dogmatisme, hvilket umuliggør enhver udvikling af en fri kultur og en gang ødelægger den gamle ånds lysrige og den frie livsorden hos vores germanske forfædre til fordel for den ordsprogede "mørke" middelalder med dens religiøst baserede masse mord!

Det kan undre, at det forholdsvis lille krav om religionsfrihed formuleres i punkt 24, som er den egentlige kerne i hele partiprogrammet. Men resten af teksten viser, at den indledende forpligtelse til religionsfrihed fører over i forpligtelsen til partiets religiøse grundholdning som sådan:

I modsætning til f.eks. den materialistiske marxisme er den idealistiske nationalsocialisme forpligtet på en holdning, der anerkender højere værdier i et folks og dets kammeraters liv. Sådanne højere værdier er dog altid blevet udtrykt i menneskets historie med religiøse myter og budskaber og gjort forståelige for almindelige mennesker. Bag partiets krav om religionsfrihed ligger derfor ikke blot en ligegyldig tolerance, men en lidenskabelig billigelse af den idealistiske

livsholdning, som ALLE religioner prædiker, og som kun skal forhindres i at vende sig mod Volksgemeinschaft, som er den højeste værdi.

Denne holdning bliver meget tydelig, når programmet efterfølgende fastslår, at det nationalsocialistiske parti som sådan bekender sig til positiv kristendom, men uden at binde sig til en bestemt konfession. Det er selvfølgelig først og fremmest at drage den helt pragmatiske konklusion af erkendelsen af, at det tyske folk har været dybt præget af kristendommen i sin historie, at en sådan historie ikke bare kan slettes, og at nationalsocialismen ikke ønsker at forårsage nogen religiøse kampe eller nye sprækker i den tyske folkekrop. I stedet anerkender partiet denne historie og respekterer den kristne bekendelse hos et stort antal af dets folk:

Kristendommen er den fremherskende konfession i den tyske fortid og nutid. Derfor, som alle andre strømninger i vores nationale liv - og på grund af dens betydning endnu mere end mange andre! - stilles i tjeneste for bevarelsen og udviklingen af vort folks art. En sådan kristendom, som sætter de idealer, den indeholder og forkynder, i tjeneste for vort folks overlevelse og højere udvikling, er en positiv kristendom. Standpunktet for en sådan positiv kristendom repræsenteres af partiet som sådan.

Det binder selvfølgelig ikke ethvert partimedlem, der som person også kan acceptere enhver anden konfession og arbejde for en religiøs reformation af det tyske folk - så længe han gør det som person uden at involvere partiet i religiøse kampe:

Partiet tilbyder et hjem til ALLE tyskere, der først og fremmest ønsker at være tyskere!

Troen på og godkendelsen af højere værdier, der fremmer og beriger et folks liv, bestemmer NSDAP's holdning til religiøse spørgsmål. De danner et bolværk mod den ofte tilsyneladende overvældende minusverden, den materialistiske verdenscivilisation, der omgiver os, og som forgifter og ætser alle folk, indtil de dør og viger pladsen for sjælløse forbrugerrobotter. NSDAP kæmper mod denne snigende folkedød - det ser sin årsag i den jødiske materialistiske ånd, hvis påvirkninger ætser os udefra, men også finder et ekko indeni, i menneskets værste instinkter og begær. Partiet imødegår dette med sin idealisme om værdier, som vil gøre det muligt for vores folk at komme sig og genfødes indefra.

Og igen er den positive kristendom en beklædning af denne værdiidealisme, som vi sætter op mod den materialistiske uånd, svarende til vores folks kristne tradition:

Kristendommen forkynder budskabet om kærlighed til ens næste - hvem er denne

næste, hvis ikke vores medmenneske? Denne holdning gør det muligt at virkeliggøre en orden, der overvinder minusverdenen og muliggør en ny orden, der er mennesker værdig - en orden, der står over som en jernlov:

Det fælles bedste før egeninteresse!



NS KAMPFRUF
KAMPFSCHRIFT DER NATIONALSOZIALISTISCHEN DEUTSCHEN ARBEITERPARTEI AUSLANDS- UND AUFGABORGANISATION

Der Kampf geht weiter!

TROTZ VERBOT NICHT TOT!



NS Nyhedsbrev
www.nsdapao.org
#1005 19.06.2022 (137)

NSDAP/AO: PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 - USA

Forreste rapport
Interview med Molly

Tredje del

NSK: Dine aktuelle projekter er tydeligt filosofiske og kunstrettede.

Beskriv venligst din holdning til sådanne emners betydning for politik.

Molly: Jeg forsøger stadig at opdatere fotografieret, men jeg har mest koncentreret mig om Adolf Hitler og menneskeligheden - her (www.movingtheancient.com/truth.htm). Jeg er nået op på 21 sider nu, og jeg har så meget mere til lave. At studere Anden Verdenskrig er et absolut minefelt af information. Man søger oplysninger om én ting og finder to andre ting, som man skal undersøge. Det føles lidt som om man er arkæolog og graver den begravede fortid frem. En fortid, som de helst ikke vil have, at den kommer frem i lyset. Vi kan takke internettet igen for den store strøm af




the NEW ORDER

Number 176 (2021) Founded 1973 April 26, 2022 (126)

The Fight Goes On!

Seventy years after the capitulation of the Wehrmacht on May 8, 1945, the postwar National Socialist movement is stronger than ever not only in Germany, but throughout Europe.

Decades of mass murder, expulsion, persecution, and defilement have not sufficed to destroy the seed of the brilliant idea of our much loved Führer Adolf Hitler.

All National Socialists and other racially-aware entrepreneurs and racial kinemen fight side by side for the preservation.

The movement has indeed become stronger, but the danger of biological folk death is also much greater today than in the past.

The desperate enemy is in the process of committing genocide against all White folk. His reasons are anti-White immigration, culture dilution, and re-orienting.

Whether "legal" or "illegal", whether in election halls or street battles, whether armed with propaganda material or on a battlefield of a different kind, every National Socialist must do his duty!

Hail Hitler!
Gerdard Lank



NSDAP/AO er verdens største Nationalsocialistisk propagandaleverandør!

Trykte og online tidsskrifter på mange sprog
 Hundredvis af bøger på mange sprog
 Hundredvis af hjemmesider på mange sprog



BOOKS - Translated from the Third Reich Originals!
www.third-reich-books.com



NSDAP/AO
Fight Back!



nsdapao.org
Contact us to find out how YOU can help!